

Nieuwsbrief KURIOSKERK

Leeuwarden-Huizum-West

Joh. 20: 28

zondag 18 april 2021
3^e zondag van Pasen



Nieuwsbrief Verschijnt wekelijks en wordt gemeentelieden -mits aangemeld- digitaal toegezonden.
Aanmelden Voor toezending hier uw e-mailadres opgeven. Hier ook de kopij inleveren vóór vrijdag 12u.
Privacywet Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe? Lees hier onze volledige Privacyverklaring.
Website Bezoek kurioskerk.nl voor meer informatie over onze gemeente.
Online Luister & bekijk hier onze diensten op Kerkmroep.

Kurioskerk | Julianalaan 38 | 8932 AA | Leeuwarden

Kerk weer open!!!

Ook zondag staan onze kerkdeuren weer open. Als de kerkzaal vol is, gaat de grote zaal open. Het is belangrijk ons aan de regels te houden van handen desinfecteren, mondkapjes dragen (bij beweging), anderhalve meter afstand bewaren, naam en telefoonnummer noteren en niet zingen. Volg vooral de instructies van de kerkenraadsleden en de ontvangers op! We zien ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten! **NB:** *In het protocol dat we van de Landelijke Protestantse Kerk ontvingen staat: Kwetsbaren en risicogroepen worden geadviseerd de dienst online te (blijven) volgen via kerkmroep.nl.*

DIENST zo 18 APRIL 9.30^u

Luisterlied: *ELB 140*

Mededelingen

Orgel/Lezen: *PS 33: 1, 2, 7*

Groet en Bemoediging

Gebed

Luisterlied: *LB 604*

Gebed

Kinderlied: *De steen is weg*

Schriftlezing: Micha 4: 1-5

Orgel/Lezen: *PS 98: 1, 2, 3*

Schriftlezing: 1 Johannes 1: 1-7

Luisterlied: *LB 624*

Schriftlezing: Johannes 12: 12-24

Preek

Orgel/Lezen: *LB 941: 1, 2, 3, 4*

Geboden en Onze Vader

Luisterlied: *LB 657*

Zegen

De collectes zijn bestemd voor:

• Diaconie

Overmaken kan op rek.nr. NL31_INGB_0000_8493_76 t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte diaconie.

• Kerk

Overmaken kan op rek.nr. NL55_INGB_0000_8857_07 t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte kerk.

Taken

Voorganger: ds. G. Wessels
Ouderling v/d: Wieger Romkema
Mededelingen: Mient Veenstra
Diaken: Sjieuwke Keuning
Schriftlezing: Voorganger
Orgel: Henk Visser
Beamer: Gineke Brouwer
Camera: Keimpe Lamminga
Bloemen: Ans Kruijze
Ontvangst: Diversen
Kinderdienst: geen

OVERDENKING

Lezen: Micha 4:1-7; Johannes 21:15-25;
1 Johannes 1:1-7

Als het licht heeft overwonnen

In het Eerste Testament lezen we in Micha 4 over de tocht van alle volken naar Jeruzalem. Ze willen de weg in het leven leren van de Heer die heeft overwonnen. Groot feest: eindelijk vrede en rust voor iedereen. In de eerste brief van Johannes lezen we over Jezus die licht brengt in de duisternis van de wereld. De profeten en de psalmdichters hoopten vol vertrouwen op dat licht, de gemeente kan geloven en getuigen dat het is gekomen: Licht!

Het Johannesevangelie vertelt hoe het licht na zware strijd het duister heeft overwonnen: Jezus is opgestaan, verheerlijkt volgens Johannes en gaat naar de Vader. "Het is maar een deel van het geheel", zegt Jezus' geliefde leerling; genoeg om te kunnen geloven. Met nadruk verkondigt Johannes: "Jezus is opgewekt uit de dood en Hij is aan zijn leerlingen verschenen." Het is echt zo. Hij is drie keer verschenen, heeft gesproken en gegeten. Johannes laat ons meekijken op die laatste morgen aan de oever van het meer van Galilea. Na het ontbijt voert Jezus een gesprek met Petrus. We zien er ook iets van hoe het met de volgelingen van Jezus op aarde verder zal gaan als Jezus definitief niet meer bij het zal zijn. Ook wijzelf zullen, vele eeuwen

later, in die geschiedenis voorkomen. Jezus spreekt Simon Petrus aan: "Simon, zoon van Johannes", alsof Petrus weer een vreemde is, alsof hij helemaal opnieuw met hem begint. Drie keer klinkt de vraag van Jezus naar Petrus voor Hem, drie keer klinkt het antwoord bevestigend. Had Petrus ook niet drie keer Jezus verloochend. Simon, zoon van Johannes heb je mij lief (Grieks *agapao*) vraagt Jezus. Ja Heer: U weet dat ik van U houd (Grieks *phileo*) zegt Petrus tot twee keer toe. De Griekse woorden vaak synoniem gebruikt, maar hebben wel verschillende betekenissen. Bij liefhebben (Grieks *agapao*) gaat het om een onvoorwaardelijke liefde, één die niets terugverwacht. Petrus geeft door het andere werkwoord (Grieks *phileo*) te gebruiken aan dat hij van Jezus houdt zoals je van een vriend houdt, en ook vriendschap terugverwacht. Het valt op dat Jezus begint met vragen naar *agapao* en Petrus consequent met *phileo* antwoordt. Zien we hier een woordenspel met de betekenisverschillen van de liefde? Petrus zegt eerlijk tegen Jezus wat hij Hem kan en wil geven: hij weet dat hij van Jezus kan houden, maar Hem niet kon liefhebben zoals de Here Jezus de mensen liefheeft.

Nog even komt nu de geliefde leerling van Jezus (Johannes) om de hoek kijken. Ook hij volgt Jezus. Petrus vraagt zich af wat er met hem zal gebeuren. Ook voor hem zal Jezus zorgen. Johannes heeft als taak: getuigen van alles wat hij heeft gehoord en gezien en zorgen

dat wordt vastgelegd wat nodig is om te geloven en te leven. Wij mensen leven op de aarde, Jezus leeft in de hemel, maar Hij regeert op de aarde door toewijding aan het eeuwig hemels Koninkrijk. Voor Petrus en Johannes, voor ons als gelovigen geldt: Volg Mij!

Het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk geeft het zo weer:

Lied 649: 7

"O Heer vraag altijd verder.
Uw liefde triomfeert.
Huurlingen worden herder.
Het offerlam regeert.
O Heer, vraag altijd verder."
Tekst: Jan Wit

Lied 941: 4

"Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
En dat uw land
naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is."
Tekst: Ad den Besten

Ds. Johannes Bakker

PASTORALIA

Bloemengroet

De bloemengroet van onze gemeente gaat naar mev. A.P. de Hoop-Postma, Verlengde Schrans 115.



Wel en Wee

Zondag

Zondag 18 april is zondag Misericordias Domini (De aarde is vol van goedertierenheid van de Heer).

In het Eerste Testament zegt koning David "Wie ben ik Heer, mijn God, wat is mijn familie, dat u mij zover hebt gebracht?" (II Samuël 7:18). In het Tweede Testament zegt onze Here Jezus Christus: "Ik ben de goede Herder. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef ze eeuwig leven." (Johannes 10:11, 27-28).

Juist in deze tijd is het belangrijk dat ook wij herders zijn en blijven voor elkaar. Aandacht voor elkaar!

Met een hartelijke groet,

Ds. Joh. Bakker, T: 058-8446326,

E: jbakkerreitsma@chello.nl

nieuws

Herinrichting kerkzaal

Afgelopen maandag werd in een gezamenlijke vergadering de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters bijgepraat over de herinrichting van de kerkzaal. Een paar kleine wijzigingen zijn aangebracht in het oorspronkelijke plan waardoor de zaal multifunctioneler ingezet kan worden, maar waarin de erediensten en het kerkzijn centraal blijft staan. Het kruis blijft hangen en ook het mooie kunstwerk waar Wieger Romkema nog niet zo lang geleden de aandacht op vestigde behoudt dezelfde plaats.

Zoals het nu lijkt zal de verbouwing direct na de zomervakantie starten en zal deze rond de kerstdagen klaar zijn.

Pastoraat

Heel veel oudere gemeenteleden zijn inmiddels gevaccineerd. Er komt wat meer ruimte, maar we zijn er nog niet. Nog even volhouden, ook met de pastorale telefoontjes! We horen van velen dat het toch vaak nog wel heel stil is om hen heen en de dagen lang vallen. Dus... komt er een naam bij u op: direct de telefoon pakken 😊.

De bijbel door in drie jaar

We lezen verder. De komende week (18 – 25 april): 2 Kronieken 11 – 2 Kronieken

16). Ook in de nieuwe week weer veel leesplezier gewenst.

Gift

Hannie v. Beilen ontving € 50,- (H.) als gift voor Diaconie en Kerk (50/50). Hartelijk dank!

Oorlogsverhaal

Onder de berichten hebben we een bijzonder herinneringsverhaal met gedicht opgenomen van de heer en mevrouw Kingma aan de Bleekhof 169 (8921 ME). We krijgen daarbij de hartelijke groeten van hen. Volgende week het eerste deel van het oorlogsverhaal van mevrouw Rijpma-Kolk.

Mocht u ook een herinneringsverhaal hebben aan WOII en dit verhaal wilt delen, geef dit dan door aan de scriba. We nemen het heel graag op in de nieuwsbrief.

Meeleven

Mevrouw P. Haaima (Van Loonstraat 7, 8932 AM) vertelde de afgelopen week van de ziekte van een zeer dierbaar familielid: Mirjam Oele. Zij gaf alvast een heel mooi verzoeknummer op voor de volgende Zingen in de Kurioskerk: One Day at a Time!

Een lied wat mevrouw Haaima ook heel troostvol vindt is Abba Vader. Dit lied nemen we nu op in de nieuwsbrief, speciaal voor Mirjam en ook voor mevrouw Haaima zelf. Laten we hen in onze gebeden meenemen.

*Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.*

*Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
D'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.*

Een hartelijke groet van uw kerkenraad.

*Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba.
T: 058-2127918, M: 06-23138393, E:
ag.brouwermeindertsma@hotmail.com*

agenda

Activiteit is in de kerk, tenzij aangegeven.

► zo 25 april 9.30u

Dienst met ds. P.R. Beintema

BERICHTEN

Oorlogsverhaal

'Tijdens de 2e wereldoorlog in 1943 verhuisde ons gezin, vader, moeder en vier kinderen, naar Hallum, waar mijn vader Hoofd van de Openbare Lagere School werd. Het schoolhuis, waarin wij kwamen te wonen, stond naast de school.

Al vrij snel kwam er behoefte aan een schuilplaats, want mijn vader had contacten met de "ondergrondse" en voelde zich niet altijd veilig. In de vloer van de ouderslaapkamer zat een luik, waardoor wij onder de vloer konden komen. Afgedekt met een vloerkleed en een tafel, viel die plek niet op. Als jongste en dunste, ik was toen 10 jaar, kreeg ik de opdracht om met een schepje een sleuf te graven vanaf het luik, al zigzaggend naar het andere eind van de kamer onder de vloer en daar werd een legerstede ingericht. De overtollige grond werd verspreid over het totale oppervlak. Als er met een sterke zaklamp onder de vloer werd geschenen, viel er niets op! Enkele malen heeft mijn vader gebruik gemaakt van deze schuilplaats, maar gelukkig hebben de Duitsers de plek niet gevonden!

Mijn vader wilde dat ook na de oorlog deze plek in de oorspronkelijke staat behouden zou worden. Meteen na de oorlog heeft hij dit gedichtje (zie onder) geschreven, dat in een blikken sigarendoosje nu, naar ik aanneem, nog steeds onder die vloer ligt.'

Folkert Kingma

Dit gat hat ta in skûlplak tsjinne,
yn neare tsjustere oarlochstiid.
Doe't Dútsklân jonge mannen easke,
om mei to helpen yn'e striid.

It gat wie kâld, bedompt en tsjuster,
't Wie as in grêf, djip yn'e groun,
Mar it wie as skûlplak tige feilich,
gjin Dútsker hat dit plakje foun.

Dit gat is neitiid net wer ditsen,
't bliuw bestean ek nei de striid.
Om oan de neiteam to forheljen,
fan noed en eangst yn oarlochstiid.

Hallum 1945 JK